

~~Groter~~ De 11 bundels waarbij ik betrokken was tussen 1975 en 1988 onder het Kenteken "Flemisch P.E.N. Center", heb ik er vijf voor mijn rekening genomen, met titels als "Een brug slaan - Jeter un pont" en "Het woord Delen - Partager la parole", die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten. Dat alles zou uiteraard niet mogelijk geweest zijn zonder de steun en de toewijding van de P.E.N. leden, Jan Emiel Drele, Lucien Van Gansbeke, en vele anderen.

met ontroering herinner ik mij ook de verschillende Congresen en Conferenties van P.E.N. International waaraan ik heb kunnen deelnemen. Olga, mijn Esjechische echtgenote, vergezelde mij meestal. Tij was als de levende belichaming van de koude oorlog die toen heerste. Waar wij ook kwamen, in Parijs, Londen, Homburg, Stockholm, Montreal of Sidney, overal kon zij contact opnempen met landgenoten in ballingschap, verjaagd of uitgewezen onder de Duitse bezetting en onmiddellijk daarna vluchtend voor het Sovjet-regime.

Ondertussen hield ik eraan scrupuleus elke zitting bij te wonen en getrouw verslag uit te brengen over de debatten die grotendeels formeel en steriel bleven. Tegenover het streven van de Westerse afgevaardigden een autonome meningsuiting van schrijvers en journalisten ingang te doen vinden, bleef het Oostblok haar ideologie verdedigen met als argument: "Liberté oui, mais pour quoi faire?" Al bij al, een dovenmans gesprek.

Na de zelfopoffering - anno 1968 - van Jan Palach, de Praagse student die met enkele vrienden de dwangluis van het ideologisch denken van doorbreken, duurde het nog twintig jaar voor aan het begin van een oplossing kon gedacht worden.

11/03/2012

